

# Όλες οι πόλεις της Ελλάδος είναι βιώσιμες, προσιτές και προσβάσιμες προς τους πολίτες...



Όλες οι πόλεις της Ελλάδος είναι βιώσιμες, προσιτές και προσβάσιμες προς τους πολίτες... Αστειεύομαι προφανώς!

Η μόνη πόλη της Ελλάδας που ακολουθεί τους ρυθμούς της ανάπτυξης είναι τα Τρίκαλα. Δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών, στόλος αυτόνομων λεωφορείων, φορτιστές για αναπηρικά αμαξίδια, ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά ποδήλατα, «ψηφιακό δέντρο» με ηλιακούς συλλέκτες για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικά ποδήλατα, συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις είναι κάποιες από τις πρωτοβουλίες του Δήμου Τρικκαίων για τις οποίες έχει επανειλημμένα βραβευτεί. Αλλά και πάλι, δεν αρκεί μια πόλη με 61.653 μόνιμους κατοίκους (απογραφή του 2011).

Ως λαός έχουμε μάθει να επιρρίπτουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν σε τρίτους. Το θέμα μας, όμως, είναι πότε θα σταματήσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά εις βάρος των άλλων, των αναπήρων, των αδέσποτων, του περιβάλλοντος... Όπως σας είπα, το ότι έχουμε ευθύνη κι εμείς ΔΕΝ σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη ο δήμος ή η πολιτεία.

Για παράδειγμα, η μετακίνηση των Α.Με.Α. (Άτομα Με Αναπηρία) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, διότι υπάρχουν κατεστραμμένοι δρόμοι, καθώς και πεζοδρόμια/διαβάσεις τυφλών που καταλαμβάνονται από τραπεζοκαθίσματα. Υπάρχουν ανεύθυνοι πολίτες που παρκάρουν μπροστά από τις μπάρες αναπήρων ή και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που διαθέτουν οι ανάπηροι, κατειλημμένοι συνήθως από ανεύθυνους μη ανάπηρους πολίτες, δημιουργώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην μετακίνησή τους.

Η λύση που έχω να προτείνω είναι η συχνή

περιπολία από την τροχαία, η επιβολή προστίμων και να πάψει να υπάρχει η νοοτροπία πως εάν καταγγείλεις στην αστυνομία κάποιον θα είσαι το καρφί....



Τα αδέσποτα... πόσες φορές έχουμε επίσης επιρρίψει ευθύνες στους άλλους για τα «κοπρόσκυλα» της γειτονιάς μας; Εδώ, ευθυνόμαστε μόνο εμείς... ΝΑΙ καλά ακούσατε. ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ. Αν δεν κάναμε το χατίρι στα παιδιά μας, να τους πάρουμε ένα σκυλάκι ώστε να μην τα ακούμε που γκρινιάζουν, και μετά από έναν-δύο μήνες δεν τα παρατούσαμε στις ερημιές και στα πάρκα με την πεποίθηση πως θα τα υιοθετήσει κάποιος φιλεύσπλαχνος (το σύνηθες κορόιδο), τότε δεν θα είχαμε αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Τότε δεν θα είχαμε αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Ακόμα και όταν γεννάει το κατοικίδιο μας, καμιά φορά παρατάμε τα νεογέννητα διότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά.

Ως ακτιβιστής, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα πω, αλλά δυστυχώς πρέπει! Η στείρωση, θα μας σώσει όλους στην κυριολεξία.

Πρώτα απ' όλα, δεν θα ελλοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης κάποιας ασθένειας, λόγω της άθλιας ποιότητας ζωής που επικρατεί στα 'πάρκα

# Όλες οι πόλεις της Ελλάδος είναι βιώσιμες, προσιτές και προσβάσιμες προς τους πολίτες...



των αδέσποτων'. Δεύτερον, οι φιλοζωικές, είναι πλήρεις και πολλές φορές υπερβαίνουν τα όρια των δυνατοτήτων τους και συνήθως τα ζώα ταλαιπωρούνται περισσότερο απ' ότι πριν. Σίγουρα, διάφορα κονδύλια ή / και επιδοτήσεις θα ήταν σωτήρια, εάν υπήρχε ορθή διαχείριση των χρημάτων από τους δήμους.

Τέλος, άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για να γίνει μία πόλη βιώσιμη, προσιτή αλλά και προσβάσιμη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, είναι η καθαριότητα και η ανακύκλωση... Ναι-ναι καλά ακούσατε...

Μπορεί να έχουμε επαρκείς κάδους και απορριματοφόρα, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά εξακολουθούμε να πετάμε κάτω τα σκουπίδια μας γιατί βαριόμαστε να πάμε μέχρι τον κάδο που είναι 'δύο βήματα μακριά μας'.

Ο δήμος όμως δεν ευθύνεται για την βρωμιά που 'ξερνάμε' στο περιβάλλον μας, ωστόσο 'είναι υποχρεωμένος να διατηρεί καθαρούς τους χώρους που του ανήκουν'. Είμαστε πραγματικά γελοίοι...

Θα έπρεπε από τον κάθε Δήμο να διοργανώνονται εκστρατείες για την ενημέρωση των πολιτών, σε σχέση με αυτά τα καίρια ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας, συνεργασίες και δράσεις με τη σχολική κοινότητα, εμπλοκή των φορέων και των επιχειρήσεων της πόλης για συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος, εκμετάλλευση των κονδυλίων από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά

Κλείνοντας θα ήθελα να παραθέσω ένα ερώτημα: Πόσο καλύτερη πιστεύετε ότι θα ήταν η κοινωνία μας, εάν οι γονείς αντί να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε τσίρκο και ζωολογικούς κήπους τα

πήγαιναν στον Αρκτούρο και σε άλλες ακτιβιστικές δράσεις και να τους μαθαίνουν την αξιοπρέπεια, τη συνευθύνη και το σεβασμό στο περιβάλλον;

Παπαδόπουλος Αθανάσιος  
2οΕΠΑ.Λ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ